

LUNDBECK, LUNDBECK - ÜBER ALLES

Af Frits Schjøtt, pensioneret psykiater

2. marts 2017

Ved en smutter kom der den 16. februar en leder - af JSP - i Politiken med titlen: "Stop Galskaben", som handlede om forbruget af antidepressiv medicin, som skribenten - inspireret af en omfattende forskning på Rigshospitalet netop havde offentliggjort - meget rigtigt hudflettede og krævede bragt til ophør.

Forinden iførte han sig dog et figenblad ved at henvise til Poul Videbech, Danmarks eneste "professor i klinisk depression", der - i modsætning til tidligere - gik ind for en vis begrænsning i de lettere tilfælde, men fastholdt anbefalingen af brugen i svære tilfælde.

Meget logisk, når forskningsresultaterne nu netop havde påvist, at der INGEN virkninger er af stofferne, men masser af bivirkninger, f.eks. øget selvmordstilbøjelighed! Endnu mere logisk når man ved, at samme PV gennem mange år har stået på Lundbecks - Danmarks suverænt største producent af antidepressiva - lønningsliste. Tiden derefter har bragt mange og lange indlæg imod konklusionerne i lederen og for den fortsatte brug af antidepressiva, senest i avisen d. 27. ds. hvor læge Søren Dinesen Østergaard får stillet godt en halv side (inkl. illustration) til rådighed under kæmperubrikken: "Jo, antidepressiv medicin virker" og bl.a. begrundet det med forskellig anvendelse af den såkaldte Hamilton-skala til måling af depressionens sværhedsgrad, som førnævnte Videbech skiftevis har anbefalet (til bl.a. praktiserende læger, så de selv kunne ordinere medicinen) og taget afstand fra - for praktiserende læger skal selvfølgelig ikke udskrive antidepressiv medicin, men overlade dette til psykiaterne ...

Logikken i Søren Østergaards indlæg står ganske klart - han er nemlig også på Lundbecks lønningsliste (med bidrag til "forskning", bl.a.). Et beskedent indlæg fra undertegnede straks efter lederens fremkomst forrige uge, hvor jeg bl.a. anholdt den manglende logik mellem anvendelse af de uvirksomme og skadelige præparater til hhv. lette og svært deprimerede patienter blev sjovt nok afvist - P.G.A. PLADSMANGEL, men egentlig ganske logisk, i og med at Politikens Hus modtager store kontante bidrag fra ... ja, rigtigt: Lundbeck.

De, der har læst Peter Gøtzsches bog: "Dødelig Psykiatri og Organiseret Fornægtelse", vil måske ikke undre sig så meget over ovenstående beskrivelse som den mere uskyldige, forudsætningsløse læser. Det er en lang og ret så tung, men også VÆGTIG bog, som man desværre må anbefale uforbeholdent! I hælene på forgængeren "Dødelig Medicin og Organiseret Kriminalitet", hvor man i hælene på begge bøger kunne imødesee en stribe af injuriersøgsmål og anden juridisk aktion på hans barske anklager på navngivne personer og virksomheder, men hvor INTET er sket, må man sørgeligt nok indse, at det er sandt, hvad manden skriver.

Det er en barsk sandhed at fordøje, ikke mindst for en fhv. psykiater, der ikke kan sige sig helt fri for også at have skrevet antidepressiva ud til sine uskyldige patienter. Heldigvis ikke så meget ... Men omfanget af indspistheden og - lad os kalde en spade for en spade: VENNETJENESTERNE kan godt ryste selv mindre sarte sjæle. Længe leve LUNDBECK!

Emne

SKAL VI SÅ KOMME I GANG MED AT ORDINERE ANTIDEPRESSIVA!!

Evt. kommentar

Det bringer I nok heller ikke - men det var en fornøjelse at skrive det - mens mit abonnement endnu løber.